



ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΑΝΩ Η ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΑ Η ΠΡΩΤΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΤΟΥΛΑ

μια ιστορία από τη Νοσηλεύτρια
Βάγια την Κουκουβάγια



Μια φορά κι έναν καιρό
σ' ένα μελίσσι μακρινό
ζούσε μία μελισσούλα
η μικρούλα Θεανώ.
Η μελισσούλα μας αυτή
ήταν κάπως διαφορετική...
Είχε δυο μικρά φτερά
που ήταν κρύα και δροσερά.



Έτσι όμως πάγωνε το μέλι
κάθε φορά που η Θεανώ
έμπαινε μέσα στην κυψέλη...



Μα δεν την ένοιαζε πολύ,
ένιωθε χαρισματική!
Προτιμούσε να πετά
με τα δυο της τα φτερά
την πλάση όλη να αγγίζει
και μ' αυτά να τη δροσίζει!

Στις φίλες της το είχε πει
απ'όταν ήτανε μικρή
πως θα 'ρθει κάποτε η στιγμή,
το μελίτσι να αφήσει
και τώρα έφτασε η στιγμή
άλλη ζωή ν'ακολουθήσει.



Μάζεψε τα πράγματά της,
τα λιγοστά υπάρχοντά της
κι έφυγε πρωί πρωί
για μια πόλη μακρινή...

Εκεί που πέταγε ψηλά
άκουσε γέλια ζωηρά
κι είδε πως βρέθηκε κοντά
σε μια παιδική χαρά.



Δίπλα της κτήριο ήταν ψηλό
με χρώματα ζωγραφιστό
κι από ένα παράθυρο ανοιχτό
παράπονο άκουσε πνιχτό.



ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ





«Κάτσε Μυρτούλα μου γλυκιά
στην αγκαλίτσα της μαμάς!
Μην κουνηθείς για ένα λεπτό,
το τσίμπημα θα 'ναι μικρό!»



Μα η γατούλα η Μυρτώ
δεν ησύχαζε λεπτό:

«Τι κι αν η φίλη μου η Βάγια,
η νοσηλεύτρια κουκουβάγια,
μου λέει πως δεν θα πονέσω;
Εγώ έξω θέλω να τρέξω!
Κι αν η εξέταση αυτή
είναι πολύ σημαντική
στη σκέψη μου, πάντα
θα είναι αρκετά ενοχλητική!

Μα όσο η Βάγια εξηγούσε
στη γατούλα τη Μυρτώ
πως δεν αξίζει να λυπάται
για ένα τσίμπημα μικρό
εμφανίστηκε μπροστά τους
η μικρούλα Θεανώ!
Το μάτι έκλεισε στη Βάγια
με ύφος λιγάκι πονηρό
και με πολλή πολλή αγάπη
μίλησε αμέσως στη Μυρτώ:
«Γεια σου μικρή μου εσύ γατούλα
με τη γλυκιά σου τη φωνούλα!»



«Σε άκουσα από μακριά
κι ήρθα σε σένα με χαρά!
Κοίταξε κάτω εδώ στη ράχη
τα δυο μικρά μου τα φτερά...
Αν με αυτά λίγο σ' αγγίξω
θα νιώσεις αμέσως μια δροσιά!
Τότε τον πόνο δεν θα νιώσεις
και γρήγορα με όλα θα τελειώσεις!»



«Σίγουρα δεν θα πονέσω;
Αλλιώς θα φύγω και θα τρέξω!»

Βιάστηκε τότε η Βάγια,
γρήγορα να απαντήσει
και τη Μυρτώ να ηρεμήσει:
«Δεν σε γελά το μελισσάκι!
Δεν θα πονέσει το χεράκι!
Ένα χάδι δροσερό
απ' τη μικρούλα Θεανώ
σίγουρα θα βοηθήσει
να τελειώσω στο λεπτό!
Κλείσε τώρα τα ματάκια,
σκέψου πως με τ' άλλα γατάκια
τώρα σε λίγο εσύ θα παίζεις,
θα γελάς και θα χορεύεις!»

Έτσι έκανε η μικρή
κι η νοσηλεύτρια η καλή
αμέσως «κέντησε» τη φλέβα
και πήρε γρήγορα το αίμα.
Η γλυκιά μας η Μυρτώ
δεν κουνήθηκε λεπτό!



Χαρούμενη έφυγε, γελώντας
κι από χαρά χοροπηδώντας!



Η Βάγια ευχαριστημένη
φώναξε ενθουσιασμένη:
«Μπράβο μικρή μου Θεανώ!
Έχεις ταλέντο φοβερό!
Θέλεις μαζί μου εδώ να μείνεις
και νοσηλεύτρια να γίνεις;
Μαζί θα αγαπάμε τα παιδάκια
και χωρίς πόνο
θα κεντάμε τα χεράκια.
Έτσι αυτά δεν θα τρομάζουν
κι ούτε τα κλάματα θα βάζουν!»

«Αχ! Τι χαρά! Τι ευτυχία!
Βρήκα μια τέλεια ασχολία!
Ένα μικρό νέο μελίτσι
θα χτίσω εδώ στο κυπαρίσσι...»



Χρήσιμη θα 'μαι στη ζωή
κι οι φίλοι μου θα 'ναι πολλοί!
Θα είμαι εγώ η Θεανώ,
η νοσηλεύτρια μελισσούλα,
η πρώτη φλεβοκεντητούλα!»

ΘΕΑΝΩ Η ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΑ, Η ΠΡΩΤΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΤΟΥΛΑ

μια ιστορία από τη Νοσηλεύτρια Βάγια την Κουκουβάγια

Κείμενο

Στέλλα Σαρδέλη - Χρα

Πτυχιούχος Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Εικόνες

Βίβιαν Τσόχλα

Επιμέλεια Κειμένου

Βασιλική Μάτζιου

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

Ευχαριστούμε τον

Αντώνη Βουτετάκη

Παιδίατρος Α' Παιδιατρικής Κλινικής, ΓΝΠ «Η Αγία Σοφία»

Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Copyright©2021

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή στο σύνολο ή κατά τμήμα του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, σύμφωνα με το Ν. 2387/1920, τα Ν.Δ. 3565/56, 4254/62, 4264/62, το Ν. 100/75 και τους λοιπούς κανόνες διεθνούς δικαίου, χωρίς την άδεια του συγγραφέα και του εκδότη.